

PROGRAMMA PAPUA KERSTFEEST

zaterdag 16 december 2023

in De Voorhof te Nieuwegein

Vanaf 13.00 uur **Ontvangst** met koffie of thee

13.30 uur Welkom door Lea Kereway

LITURGIE voor de viering van het Kerstfeest

voorganger: ds. Henk van der Steeg

organist: Hindrik van der Meer

Zingen: Komt allen tezamen /

Hai, mari berhimpun

1. Hai, mari berhimpun dan bersukaria,
turut semua ke Betlehem!

Marilah, pandang Tuhan bala sorga!

Sembah dan puji Dia,

sembah dan puji Dia,

sembah dan puji Dia yang Raja.

2. De hemelse engelen riepen eens de herders
weg van de kudde naar 't schamel dak.

Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden!

Komt laten wij aanbidden,

komt laten wij aanbidden,

komt laten wij aanbidden die koning

3. Yang Mahamulia lahirlah di bumi
sama benar dengan kita pun.

Datanglah Ia mengampunkan dosa

Sembah dan puji Dia,

sembah dan puji Dia,

sembah dan puji Dia yang Raja.

4. O kind, ons geboren, liggend in de kribbe,
neem onze liefde in genade aan!

U die ons liefhebt, U behoort ons harte!

Komt laten wij aanbidden,

komt laten wij aanbidden,

komt laten wij aanbidden die koning

Bemoediging en groet

Kerstlied door Aries Wader

Gebed

Lezing uit de Profeten: Jesaja 9 : 1 - 6

*Zingen: Er is uit 's wereldds duistere wolken /
Terbitlah dari awan-awan*

1. Er is uit 's wereldds duistere wolken
een groot licht stralend opgegaan –
wie wonen in het diepste donker,
zij zullen in het zonlicht staan.
Glorie aan God, die overwinning
is ongekend, de vreugde groot;
de aarde jubelt – hoor ons zingen.
Wij delen in een rijke oogst!

2. De loden last die op ons drukte,
de stang, het juk, ons ongeluk.
De zweep, de stok die diep deed bukken,
verbrijzeld zijn ze, stuk voor stuk,
verbrand de laarzen der soldaten,
en elke mantel rood van bloed,
geen wapentuig meer door de straten –
de velden vol van overvloed.

3. Seorang Anak sudah jadi,
seorang Putera diberi.
Yang kerajaanNya abadi,
selamat diperbarui.
Ajaib, ilahi dan mulia
dan Mahasuci namaNya.
Berkat dan ampunNya sedia,
mujizatNya anugerah!

4. Ya Raja damai, Engkau juga
yang memberi sejahtera.
Beri manusia semua
bersama-sama menyembah.
Karunia Bapa Mahakuasa
beri alas tahtaMu teguh,
supaya dunia senantiasa
memuliakan namaMu.

*Lezing van het Kerstevangelie: Lukas 2 : 1 -
20*

*Zingen: Stille nacht, heilige nacht /
Malam Kudus*

1. Malam kudus. sunyi, senyap,
bintangmu gemerlap,
Juruselamat manusia
ada datang di dunia,
Kristus, Anak Daud,
Kristus Anak Daud.

2. Anak kecil, Anak kudus,
Tuhanku Penebus.

Tent'ra sorga menyanyi merdu,
bawa kabar kedatanganMu:
Kristus, Anak Daud,
Kristus Anak Daud.

3. Malam kudus, sunyi senyap,
bintangmu gemerlap.
Aku datang, ya Tuhanku,
bersembahyang di kandangMu
dan mengucap syukur,
dan mengucap syukur.

Overdenking

Thema: Vandaag is jullie redder geboren.
Hij is de Messias, de Heer.

Zingen: Komt, verwondert u hier, mensen

Komt, verwondert u hier, mensen,
ziet, hoe dat u God bemint,
ziet vervuld der zielen wensen,
ziet dit nieuw geboren kind!
Ziet, die 't woord is, zonder spreken,
ziet, die vorst is, zonder pracht,
ziet, die 't al is, in gebreken,
ziet, die 't licht is, in de nacht,
ziet, die 't goed is, dat zo zoet is,
wordt verstoten, wordt veracht.

Gedicht

*Kaarsen worden aangestoken ter gedachtenis
van de Papoea's die overleden zijn
in Papua, Nederland of elders*

Vrouwenkoor zingt: Veilig in Jezus' armen

*Dankgebed en voorbeden, stil gebed
en Onze Vader*

Collecte

Zingen: Hoor, de engelen zingen de eer

1. Hoor de engelen zingen de eer
van de nieuwgeboren Heer!
Vrede op aarde, 't is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Voeg u, volken, in het koor,
dat weerklinkt de hemel door,
zing met algemene stem
voor het kind van Betlehem!
Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuwgeboren Heer!

Zegen

Zingen: Muliakanlah

Muliakanlah, muliakanlah
Tuhan Allah, Tuhan Allah,
Mahatinggi!
Damai sejahtera turun ke bumi
bagi orang kesudian Allah.

Muliakanlah Tuhan Allah,
muliakanlah Tuhan Allah!
Damai sejahtera turun ke bumi.
Damai sejahtera turun ke bumi
bagi orang,
bagi orang kesudian Allah,
bagi orang kesudian Allah, kesudian Allah.

Muliakanlah, muliakanlah Tuhan Allah,
Tuhan Allah,
Mahatinggi!
Damai sejahtera turun ke bumi
bagi orang kesudian Allah.
Amin, amin.

Gesprek over de toekomst van COPAN

14.30 uur **Pauze** met koffie of thee, daarna;

Open podium met

Gedichten

Mencari arti Natal door

Yohanna Koerni-Wabdaron

Solozang

Samenzang

Kesan-kesan

Gezamenlijke maaltijd

17:00 uur **Sluiting**

**We wensen elkaar een blij en gezegend
Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar 2024**