

**Een bijzonder lezenswaardige kijk op de reis van Nicolaas Jouwe door Richard Chauvel namens een gerenommeerd instituut in Australië.**

**In dit document een bijzonder interessant onderdeel namelijk:**

**waarom is nu juist Nicolaas Jouwe door SBY uitgenodigd en niet bijvoorbeeld Benny Wenda, die voor Indonesië een veel groter lastpak is, of de activisten in Vanatua of Australië, die van veel dichterbij actie voeren. Hij gaat ook in op de rol van ambassadeur Habibie en de 2 papuagezanten, die Nicolaas moesten bewerken. En uiteindelijk de toch verkeerde inschatting die is gemaakt hoe Jouwe zou reageren. Ik had zelf ook al een artikel klaarliggen over dit onderwerp en kwam met exact dezelfde analyse tot dezelfde conclusie als Richard Chauvel. Dus dat hoeft ik nu niet meer te publiceren.**

**Richard Chauvel - Austral Policy Forum 09-11A - 23 April 2009**

It is unlikely that, during the campaign for the Presidential elections, Susilo Bambang Yudhoyono or any other candidates will want to promote the peaceful resolution of the conflict in Papua as an issue in the campaign. The optimistic reading of Nicolaas Jouwe's visit and the subsequent violence and destruction in Papua is that a re-elected Susilo Bambang Yudhoyono or a new President will feel sufficiently confident to engage in a dialogue with Papuan leaders along the lines advocated by Neles Tebay and the LIPI researchers to resolve peacefully Indonesia's last and most intractable regional conflict. One of the constructive consequences of Nicholaas Jouwe's visit might be that it became a circuit breaker for Indonesian policy makers and enforcers.

[Lees de pdf.](#)