

Hier het fotoverslag en enkele korte filmpjes (klik op "Lees meer"/ "Read more") van de Papua Solidariteitsdag te Amersfoort.

Plaats: de Johanneskerk, te Amersfoort.

fragment bijdrage Ds. Benny Giay:

[{youtube}6wm_EpTkGZs|480|360{/youtube}](#)

fragment bijdrage Ds. Benny Giay:

[{youtube}vQIZN2HIBNk|480|360{/youtube}](#)

fragment bijdrage Ds. Benny Giay:

[{youtube}EVLEBmEX-ns|480|360{/youtube}](#)

fragment muziek Joop Rumajauw:

[{youtube}29HRDce9nbE|480|360{/youtube}](#)

fragment bijdrage zingen volkslied West-Papua Hai Tanahku Papua:

<https://www.youtube.com/watch?v=Ay5E7l4GuVQ>

Fotoverslag

Organisatie: werkgroep Papua Solidariteitsdagen, met ondersteuning van COPAN, Stichting Duurzame Samenleving Papua-Barat (SDSP), HAPIN, Papua Vrouwen Nederland en West Papua Netwerk, Duitsland

Gasten:

- Ds Benny Giay
- Yohannis Wamafma
- Gideon Meosido
- Grayce Windesi
- Ligya Giay
- Mieko Serko Mamoribo Carels
- Dolfina Mansnembra

Verder werken o.a. mee:

- Betty Ireeuw-Kaisiëpo, dagvoorzitter;
- Joop Rumajauw, muziek en zang;
- Grayce Windesi, muziek en zang;
- Eef Mamoribo, zang;
- Hindrik van der Meer, organist;
- Ds. Jaspert Slob, vertaling

Een bijzonder interessante Solidariteitsdag. Immers de jeugd heeft de toekomst. Hoe zien Papoea jongeren de situatie voor Papoea en hun eigen rol daarin?

Programma

10.30 uur: **Ontvangst** met koffie of thee

11.00 uur: **Opening** door Betty Ireeuw-Kaisiëpo, **Joop Rumanjauw**: muziek en zang

11:15 uur: **Jonge Papua's** spreken over de hoop voor hun land en volk en hun eigen rol daarin

12.30 uur: **Lunch**, er zijn broodjes met koffie of thee

13.30 uur: **Grayce Windesi** muziek en zang

13:45 uur: **Dr. Benny Giay** spreekt over leven met hoop in Papua

14:15 uur: **Joop Rumajauw**: muziek en zang

14:30 uur: **In gesprek met de jongeren**: in vier groepen gaan de aanwezigen in gesprek met de Papua jongeren en Ds. Benny Giay over hun leven en hoop.

15:30 uur **Theepauze**

15.45 uur **Forum gesprek met de Papuajongeren en met dr. Benny Giay**

16.45 uur: **Afsluiting van de dag**, gebed en zingen van “Hai tanahku Papua”

Het land Papua staat voor immense problemen: In 1969 een gemanipuleerd referendum en daarna een mislukte autonomie. Dagelijks discriminatie en geweld. Falend onderwijs, te kort schietende gezondheidszorg, landroof, en zoveel meer. Om wanhopig van te worden.

We vroegen Papua jongeren: Wat is de hoop voor Papua? Hoe zien jullie dat als jonge generatie? Wat zijn voor jullie bronnen van hoop? Hoe zien jullie je eigen plaats en rol? En die van jullie kerk?

Papua jongeren vertelden over hun persoonlijke ervaringen en verwachtingen. Bijzonder indrukwekkend was de getuigenis van een van de jongeren waarvan het gezin slachtoffer was van vervolging door de Indonesiërs. Dit bracht de dagelijkse terreur van de Indonesiërs wel erg dichtbij.

De jongeren gaven hun visie op de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen in Papua. Ze vertelden ook hoe ze daar persoonlijk in staan. Zelf studeren ze in Nederland of Duitsland, één van hen werkt hier tijdelijk.

Tevens te gast dr. Benny Giay, voorzitter van de KINGMI kerk in Papua, rector van een

theologische hogeschool en actief op het gebied van mensenrechten.