

Op 9 juli werd voor de derde keer een Barapen georganiseerd in Eefde. Onder aan deze pagina de uitnodiging en toelichting voor wie daar iets over weten wil.

Foto's en filmpjes van het event kun je bekijken via onderstaande hyperlinks:

[fotoserie1](#) (37 foto's)

[fotoserie2](#) (36 foto's)

en filmpjes:

[{youtube}4rG2FwCEbMg|480|360{/youtube}](#)

[{youtube}URjqHR_FI7k|480|360{/youtube}](#)

[{youtube}9S-kYGEvxXM|480|360{/youtube}](#)

[{youtube}9AZ6V9TXYfs|480|360{/youtube}](#)

[{youtube}lvMVesKRR1Q|480|360{/youtube}](#)

[{youtube} 5EkwYNRzvA|480|360{/youtube}](#)

<https://www.youtube.com/watch?v=Pr5ZgiZR7Aw>

<https://www.youtube.com/watch?v=rNdv3lBwpew>

<https://www.youtube.com/watch?v=95oVXN-eals>

Op

BARAPEN
9 JULI 2016

CULTUREEL FESTIVAL
voor/door
PapoeaNL

Trek de jungle in van Nederland.
Ervaar en deel de kracht van onze traditionele inheemse cultuur.

Neem contact op voor deelname en informatie

dans
zang
mythes
symboliek

Merel Hubatka 0648471609
merelhubatka@hotmail.com

Scheuterdijk 9b 7211ER Eefde

Wees welkom.

Zaterdag 9 juli 2016, 13.00 tot diep in de nacht. Er is genoeg ruimte om te kamperen.
Als u liever binnen slaapt, kunt u bij mij een bed reserveren.

Om de kosten voor dit festival te dekken is een vrijwillige bijdrage van harte welkom. Dat kan via rek.nr. NL19RABO0322381541 t.n.v. M. Hubatka of ter plaatse contant in de pot. Auto's graag aan de Scheuterdijk parkeren, dan mag u te voet de jungle van Eefde in (tenzij u slecht ter been bent of een andere goede reden heeft om door te rijden). Het eten komt uit de Barapen, uiteraard. Drinken houden we simpel en traditioneel. Iets anders dan dat mag u zelf meenemen. Vergeet vooral niet om tifa's, gitaren en ukeleles mee te nemen. Het belooft een bijzonder feest te worden!

Tabea,
Merel Hubatka

[Download de uitnodiging als pdf](#)